



De Kroonbode



*Maandblad
Seniorenvereniging
"De Kroon"*

*september 2021
Jaargang 31
Nummer 344*

Colofon

'De Kroonbode'

is het maandblad van Seniorenvereniging "De Kroon" (SVK) en wordt uitgegeven sedert 23-11-1990.

Correspondentieadres: Henk Torenvlied
Ir. Wortmanstraat 42, 1775 BM Middenmeer.
De Kroonbode wordt gedrukt door de zorg van Yntze Wiebenga

Bestuur

Voorzitter vacant. Secretaris Rene Verberne (0227 501904). Wnd. Penningmeester Wilco de Groot (0227 502004), lid Frouke Katuin, lid, Sjanet Postema asp. lid. Yntze Wiebenga, lid. Nico Wagenaar, lid

Redactie:

Henk Torenvlied: ☎ 06-18568291
e-mail: henk.torenvlied@quicknet.nl
Suzan Hoes: ☎ 0227-601786
e-mail: hoesk@multiweb.nl.

Advertenties:

kwartpagina 50, halve pagina 75 en hele pagina 120 Euro per jaar.

Bezorging:

David Schipper, Henk Huizenga, Jurjen Strikwerda, Jaap Klomp en Bouwe Elsinga

Kopij:

Oplossingen van de puzzel en kopij voor de 15e van elke maand deponeren in het houten kistje op de tafel bij de televisie. Nadruk met bronvermelding is toegestaan.

Belangstelling en meedoen:

Kom eens kijken en nog liever meedoen aan de activiteiten.

Lidmaatschap

Seniorenvereniging "De Kroon", per gezin is €85.00 per jaar. Lidmaatschap per persoon is €52.00 per jaar. Bij het lidmaatschap inbegrepen het maandblad "Kroonbode".

Bankrekening:

NL 49 RABO 0370 4790 33 t.n.v.
Seniorenvereniging "de Kroon" (SVK) te Middenmeer.

Aanmeldingsformulier lid/donateur

Ondergetekende

naam en voorletters Geb.jaar M/V

.....

.....

Straat en huisnr.

Postcode

.....

Woonplaats, Telefoon, e-mailadres

.....

.....

Geeft zich op als lid van de S.V.K.

Datum/...../ 2021

Handtekening(en)

.....

.....

-0-0-0-0-

Belangrijke telefoonnummers:

Kroonwaard:

☎ 0227 608129

Politie: Voor spoedeisende hulp bij brand, ernstig letsel of ziekte

☎ 112

Indien geen spoed noodzakelijk is, bel politie op nummer

☎ 0900-8844.

Diefstal of verlies van pasjes:

Bankgiro

☎ 05821-26000

Rabobank

☎ 04994-99112

(24 uur per dag bereikbaar).

**Diefstal of verlies van pasjes
ook steeds bij de politie aanmelden.**

Programma van de maand september

Dagelijks

Koffiedrinken	09.30 - 10.30 uur
Winkel (toko)	10.00 - 11.30 uur

Wekelijks

Maandag:	Sjoelen	14.00 - 16.00 uur
	Biljarten	10.00 - 17.00 uur
Dinsdag:	Doet & Ontmoet (handwerken, spelletjes enz.)	13.30 - 16.00 uur
	Biljarten	10.00 - 12.00 uur
	Koersbal	09.30 - 11.30 uur
Woensdag:	Schilderclub	09.30 - 11.30 uur
	Computer cursus deelnemers	14.00 - 15.00 uur
Donderdag:	Gymnastiek	09.30 - 10.30 uur
	Klaverjas (m.i.v. 16 sept.)	13.30 - 16.00 uur
Vrijdag:	Biljarten (niet op 17 sept. Bingomiddag)	10.00 - 17.00 uur

Overige activiteiten

Vrijdag 3 september:	Muzikale middag met Nadia/Jaap Enige gedichten door Harry Koopman in de pauze.	15.30 - 17.00 uur
Zondag 12 september:	Koffiedrinken (met afrondend drankje)	11.00 - 13.00 uur
Vrijdag 17 september:	Bingo	14.00 - 16.00 uur
Zondag 26 september:	Koffiedrinken (met afrondend drankje)	11.00 - 12.00 uur

Opmerking.

Het bestuur gaat ervan uit dat bij deelname aan de activiteiten men volledig is gevaccineerd.

-0-0-0-0-

Bestuursmededelingen

1. Koffie op zondag.

Zoals hierboven aangegeven organiseren Henk en Dirkje weer enige koffie ochtenden op zondag. Liefhebbers kunnen contact opnemen met Henk Huizenga (telefoon 0227-501081 of per e-mail h.huizenga46@quicknet.nl).

2. Muziekmiddag.

Al enige tijd heeft onze vereniging een zeer muzikale vrijwilliger en wel Nadia Kuipers. Bij de barbecue hebben velen al kennis met haar gemaakt. Nu blijkt dat Nadia niet alleen op horecagebied haar "mannetje" staat maar ook nog geweldig kan zingen. Zij treedt met medezanger Jaap regelmatig op voor senioren in diverse instellingen. Nadia heeft aangegeven ook voor onze leden te willen zingen en daarom zal zij met Jaap optreden op vrijdag 3 september. In de pauze zullen enige gedichten worden voorgedragen door ons nieuwe lid Harry Koopman. Met de prachtige gedichten van Harry hebben enigen van ons al kennis gemaakt. Niet alleen ken-

nis gemaakt, maar vol bewondering en onder de indruk hebben wij geluisterd naar zijn prachtige voordracht. Uiteraard zorgen wij dat bij dit optreden ook een drankje en enige knabbels worden verstrekt. Opgave voor dit optreden is niet nodig, iedereen is van harte welkom. Voor alle duidelijkheid, de toegang is gratis.

3. Computercursus.

De computerlessen die waren begonnen in juni zijn vanwege vakantieperiodes opgeschoven naar de maanden september en oktober. Onze cursisten hebben inmiddels 2 lessen genoten en zullen tijdig geïnformeerd worden wanneer de cursus wordt vervolgd. Zoals bekend hebben alle cursisten een tablet in bruikleen ontvangen en zijn aan de cursus geen kosten verbonden.

4. Jaarvergadering.

Door de corona maatregelen hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering niet, zoals gebruikelijk, begin 2021 kunnen houden. Om die reden hebben we nu een andere datum geprikt en wel op woensdag 6 oktober, aanvang 14.00 uur. Alle bijzonderheden voor

deze zeer belangrijke vergadering zullen worden opgenomen in de Kroonbode van de maand oktober. Om alvast een “tipje van de sluier” op te lichten. Tijdens deze bijeenkomst zullen we een besluit moeten nemen over het samengaan (fusie) met de activiteitenvereniging de Meerpaal en een daaruit voortvloeiende mogelijke naamverandering van SVK. Reserveer dus deze datum want een grote opkomst van de leden is belangrijk vanwege de toekomst van onze vereniging.

5. Oranjefondsactiviteiten.

Met de busreis van woensdag 25 augustus naar het stoommachine museum in Medemblik en fort Westoever in Den Helder en hebben we onze zomerse extra activiteiten afgesloten. Dankzij een stevige garantiebijdrage van 3.000 euro van het Oranjefonds hebben we in deze stille zomermaanden toch nog wat festiviteiten kunnen organiseren zoals de extra grote bingo, pannenkoeken maaltijd, barbecue, Indische maaltijd, vismaaltijd en busreis. We hopen dat alle deelnemers daarvan hebben genoten en zijn het Oranjefonds dankbaar dat deze organisatie het ook dit jaar weer mede mogelijk heeft gemaakt.

6. Reanimatiecursus.

We hebben het voorstel ontvangen om na te gaan of er belangstelling is voor het volgen van een reanimatiecursus, waarbij o.a het gebruik van een zg. AED zal worden uitgelegd. Zoals jullie weten hangt dit apparaat bij de ingang van onze ontmoetingsruimte. Bij voldoende belangstelling gaan we dit regelen, waarbij gekeken zal worden of hiervoor een subsidie kan worden aangevraagd ter bestrijding van de kosten. Wordt vervolgd.

7. Slot.

Zoals jullie kunnen zien hebben we besloten weer te beginnen met onze standaard-activiteiten, waarbij we ervanuit gaan dat het de goede kant opgaat met de bestrijding van de Covid-19 pandemie. Wij wensen alle leden een goede start toe in het nieuwe seizoen 2021-2022.

Het bestuur.

-o-o-o-o-

Inhoud

- Blz 2 Colofon
- Blz 3 Programma van de maand september
- Blz 3 Bestuursmededelingen
- Blz 4 Inhoud
- Blz 4 Soms wil je

- Blz 5 Mededelingen
- Blz 5 Oplossing Kroonpuzzel
- Blz 5 Sorry, sorry, sorry
- Blz 6 We herdenken
- Blz 6 Er is altijd wel iets
- Blz 6 Klaverjassen
- Blz 7 Feestelijk vis eten in “De Kroon”
- Blz 7 Mijn naam is Arnoud blijdorp
- Blz 8 Wat een prachtige start
- Blz 9 Wat een prachtige start
- Blz 11 Ik verschoot er wel even van
- Blz 12 Konijnen
- Blz 12 Even kennismaken
- Blz 13 Pannenkoeken eten in de Kroon
- Blz 14 70-plus Bewegen dus
- Blz 14 Koersballen
- Blz 14 Gezellig koffiedrinken
- Blz 16 De Kroonpuzzel
- Blz 18 Onvergetelijke middag in Ethiopie
- Blz 20 De moppentrommel
- Blz 20 Kroonmenu van de maand

-o-o-o-o-

Soms wil je

Soms wil je gewoon
je hoofd op aarde leggen,
Je vuist naar de hemel heffen
De tranen laten komen en zeggen:
“Het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
Dik, dun, te groot, te klein,
Te lief, onaardig,
Omdat ik lelijk, eerlijk,
Direct, poëtisch, welbespraakt,
Te zichtbaar, onzichtbaar,
Kwetsbaar,
Arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!

En dat de aarde je dan met zachte handen
Heel voorzichtig omhoog duwt,
Je op de wang kust en fluistert:
“Het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig,
gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed





Mededelingen

Data ophalen huisvuil. Groente, fruit en etensresten, dinsdagen 7 en 21 september. Restafval, dinsdag 14 september. Plastic, blik & drinkpakken, dinsdagen 28 september. Papier op de dinsdagen 7 en 21 september.

Wij feliciteren met hun verjaardag

- 05 sept. Mw. R. Pladdet – Folkers
- 08 sept. Dhr. J. Haaksema
- 10 sept. Dhr. G. Walsma
- 14 sept. Mw. A. Schipper – Lettinga
- 14 sept. Mw. M. v. 't Riet – Zwaan
- 16 sept. Mw. T. van de Ploeg
- 22 sept. Mw. Lummy Siksa-Kramer

De jarigen van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst. Wanneer er meer mensen zijn die in deze rubriek willen worden genoemd, gaarne bericht.

Dit geldt ook voor de mensen die mee willen genieten van de digitale berichten. Maak hiervoor uw e-mailadres bekend bij het bestuur of de redactie.

Nieuwe leden

Als nieuwe leden kunnen wij melden dhr. en Mw. Koopman, (vader en dochter) Cooleynstraat 3 alhier. Hartelijk welkom en wij

hopen dat u zich spoedig thuis voelt bij onze vereniging.

reserve schoonmaakster

Het bestuur zoekt een reserve schoonmaakster. Dit om onze Ria tijdens ziek, zeer of tijdens vakantie te vervangen. De werkzaamheden houden in: Het schoonhouden van onze zaal (met keuken) en toiletruimte. Verder het bijhouden van de keukenwas. E.e.a. tegen betaling natuurlijk. Ria is op maandag en donderdagmorgen op de Kroon aanwezig. Ook aanmelden bij onze secretaris is mogelijk.

-0-0-0-0-

Oplossing Kroonpuzzel

En.... Heeft u hem ook gemist? De Kroonbode bedoel ik natuurlijk. Om dit gemis draagbaar te maken zijn er zo veel mogelijk zomeractiviteiten georganiseerd, maar daar weet u natuurlijk van. We hadden deze keer 13 inzenders.

Oh ja... we hebben natuurlijk ook nog iemand die het bloemetje heeft gewonnen. Dat is deze keer mw. Ge Montsma, Leeuwetand 2 alhier. Van harte gefeliciteerd Ge. Het bloemetje is naar je onderweg.

-0-0-0-0-

Sorry, sorry, sorry

Als je bijna 90 jaar oud bent, denk je alles te hebben mee gemaakt, maar dit had ik nooit verwacht. We hadden het hondje van onze zoon een dag om op te passen en hondjes moet je uit laten om te plassen. Eerst liep opa er mee, doch geen plas. 's Middags ging oma een grote ronde lopen met een poepzakje, voor het geval dat.... We liepen langs een mooi wandelpad met bosjes aan beide kanten en ja, toen gebeurde het. "Mevrouw hebt U een papieren zakdoekje voor mij?" Dit vroeg een mooie jongen van een jaar of 28 a 30. Oma zei ja en hij deed meteen zijn broek los en ging zitten poepen. Onderwijl riep hij steeds sorry sorry, ik moest zo nodig. Oma stond verstijfd van schrik te kijken en gaf het zakdoekje en zag toen, dat zijn kontje niet schoon was. Oma zei, wil je nog een zakdoekje, graag, sorry, sorry was het antwoord. Oma voelde in haar broekzak en had er nog een, mag ik die ook? Hij bleef maar sorry roepen. Toen ging de broek omhoog,

riep sorry, bedankt en weg liep hij. Oma haar neus begon te lopen en ze had geen zakdoekjes meer. Steeds afvegen met de handen, gaat ook niet. Een vriendin van de schilderclub was dicht bij, dus ik daar heen om een papieren zakdoekje en die lachte na mijn verhaal zich een ongeluk. Ik heb zijn hoop maar niet in mijn poepzakje gedaan en ben nog niet gekomen van verbazing naar huis gegaan. Het verhaal werd aan opa gedaan en die was met stomheid geslagen, dus zei niets.

Een belevenis van een lid van de schildersclub van de Kroon.

-o-o-o-o-

We herdenken



Op maandag 5 juli j.l. kregen we het droevige bericht, dat Arie Laan was overleden. Arie is van grote betekenis geweest voor de S.V.K. Vanaf het begin in november 1991 was hij betrokken bij het wijksteunpunt "De Kroon" en zat hij in

het bestuur van de "Deelnemerscommissie" de voorloper van de S.V.K. Arie was een echt gezelschapsmens. Hij heeft, samen met Clazien, zijn echtgenote, aan de wieg gestaan van meerdere evenementen. Hij heeft o.a. jarenlang het klaverjassen begeleid. Toen op 12 juni 1999 Bertus Verschure overleed werd Arie voorzitter van de "Deelnemerscommissie" en kregen we spoedig problemen. Het wijksteunpunt viel onder de St. Zelfstandig Wonen Ouderen Wieringermeer. Nico Kaan was het oog en oor van deze stichting in "De Kroon." Ook werden we deels door deze stichting gefinancierd. We dienden deze om te zetten in een vereniging. Dat werd de S.V.K. Ook hierin speelde Arie een rol. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers slaagden we er in de activiteiten voort te zetten. In 2006 kreeg Arie problemen met zijn gezondheid, hetgeen hem noopte te stoppen met zijn activiteiten in "de Kroon." Op 25 augustus 2006 hebben we hem in aanwezigheid van vele leden van de S.V.K. een afscheidsreceptie aangeboden. Tijdens deze receptie werd Arie voor de vele en gewichtige diensten voor de gemeenschap onderscheiden. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nas-

sau. Na verloop van tijd verhuisden zij naar een appartement bij "Lelypark." Arie bleef belangstelling voor de gang van zaken hier houden. In de gezegende leeftijd van 91 jaar is hij overleden. We wensen Clazien en de kinderen de kracht toe dit verlies te dragen.

D.S

-o-o-o-o-

Er is altijd wel iets

Er is altijd wel iets om weg te geven
Een stukje van je zelf, een beetje tijd
Oprecht aandacht en willen begrijpen
Als het even kan, wat hartelijkheid
in elke dag is er iets wat je kunt delen

Een beetje humor, een beetje geluk
We slaan dit zo vaak onbewust over
We zien het niet, we hebben het druk

Er is altijd in het klein
wel iets weg te geven
Het kost geen geld, alleen gevoel
Spontaan en onvoorbereid hardop zeggen
Ik ben er voor jou, dat is mijn doel

In elke dag zitten er zoveel momenten, die
vragen om een stukje menselijkheid
We slaan dikwijls die dagen over
We zien het niet, we hebben geen tijd

Als je iets geeft wat echt uit je hart komt
Een lief gebaar, wat troost, een hand
Dan voel je plots dat diep van binnen
iets fijns ontstaan, je schiept een band

Er is altijd iets om weg te geven
Aandachtig luisteren, een beetje tijd
Ontdekken, dat het leven mooi is
De kracht van medemenselijkheid.

-o-o-o-o-

Klaverjassen

Eindelijk weer eens een bericht over het klaverjassen. Elders in dit blad kunt u lezen dat het bestuur de activiteiten na de corona tijd weer oppakt. Dus ook het klaverjassen. Iedereen moet wel gevaccineerd zijn, anders is deelname niet mogelijk!

We beginnen weer op donderdag 16 september om 13 uur 30.

Helaas zijn enkele leden overleden, zie vori-

ge Kroonbode, maar gelukkig hebben nieuwe leden zich aangemeld en kunnen de tafels vol blijven. Als u dit leest en u denkt dat wil ik ook wel. Aarzel niet en geeft u zich op, als lid, of als invaller, die zijn ook van harte welkom. Als iemand verhinderd is, is het fijn als ik een beroep kan doen op een invaller. We kaarten gezellig, niet met het mes op tafel!

Dus kaarters ik zie jullie allemaal graag 16 september a.s. in de Kroon. Hartelijke groeten van Jan Knook. 503318 of 06.30437698
-0-0-0-0-

Feestelijk vis eten in “De Kroon”

Het is 13 augustus kwart over vier. Het is heel druk in de grote zaal van “de Kroon.” De muzikanten, Piet Bruul en Nico Bakker uit den Oever beginnen op de accordeon te spelen. Voor meer dan 50 gasten zijn de tafels keurig gedekt. Op de tafels staat reeds voor iedere gast een omvangrijk voorafje, het is in stijl. Haring op roggebrood, garnalen, sushi, en nog een stukje vis, dit wordt begeleid door slablaadjes en een snoeptomaatje. Voorts staan er schaaltes met druiven, komkommer en div. soorten kruidenboter. Dit belooft wat!!

Om half vijf neemt Rene het woord. Hij heet allen hartelijk welkom en stelt, dat dit mogelijk is binnen het kader van de bijdrage van het Oranjefonds. De eigen bijdrage is 5 euro p/p. Er is heel hard gewerkt om alles klaar te krijgen en Rene wenst ons een gezellige middag toe. Nu is het woord aan Ge. Ge vraagt voor de maaltijd een ogenblik stilte en deelt mee, dat we eerst een drankje ter introductie krijgen. Dan beginnen we aan het voorafje, vervolgens wordt er gebakken vis geserveerd met div. soorten brood. Tussen de vis krijgen we een slaatje, weer gevolgd door vis. Alles wordt begeleid door een drankje naar keuze. We sluiten af met koffie. Intussen heb ik de visbakkers, Adrie de Visser met zijn helpers zien binnen komen. De vis wordt buiten gebakken zodat er in het gebouw geen vislucht is te ruiken. Gelukkig is het mooi weer. Spoedig hebben zij een flinke voorraad scholfile gebakken. Per tafel is er een vrijwilliger, die de gasten bedient. De vis wordt rond gebracht en de broodmanden met div.

soorten brood staan intussen ook op tafel. De muzikanten maken een rondgang langs de tafels. Zij spelen bekende wijsjes, wat sommige mensen zelfs verleid tot mee zingen. Het is dan ook heel gezellig. De borden met slaatjes komen, er zijn porties van twee en van drie bolletjes. Het is heerlijk, maar voor mensen van onze leeftijd haast te veel. Dit alles wordt gevolgd door volop kibbeling. Ik ben de tel kwijt en weet niet meer hoe vaak men langs kwam. Ook zie ik, dat veel mensen verzadigd zijn. Ter afsluiting krijgen we koffie met slagroomsoesjes, dat kan er ook nog wel in! Aan alles is gedacht, want we kunnen de handen geurvrij maken met bij ieder bord een doekje, met de geur van eau de cologne. Het is flink uitgelopen en reeds kwart over zeven, wat met ca. 60 te bedienen personen geen wonder is.

Aan alles komt een eind. Rene neemt het woord, we hadden volgens Rene wel 80 mensen kunnen voeden, want er is nog heel wat over. Mensen, die wat voor anderen willen meenemen hebben de mogelijkheid. Hij nodigt de muzikanten, de visbakkers en de vrijwilligers uit voor een foto. Het is een hele club en het valt Henk niet mee om allen er goed op te krijgen. Het was ook een hele organisatie om alles voor elkaar te krijgen. Gisteren is men begonnen om alles klaar te zetten. Allen, Adrie met de visbakkers, de negen vrijwilligers en de beide muzikanten, heel veel dank en Rene overhandigt een aardigheidje. Hiermee eindigt een zeer geslaagde bijeenkomst en dank voor alles. Een warm applaus geeft wel aan, dat dit een zeer gewaardeerde happening was.

D.S.

-0-0-0-0-

Mijn naam is Arnoud Blijdorp

Sinds 1 april jl. ben ik werkzaam bij de WoonCompagnie. Wij zijn een woningcorporatie met woningen door heel Noord Holland. En specifiek diverse woningen en complexen in Middenmeer.

Als buurtbeheerder van buurtteam Hollands Kroon ben ik iedere dag actief in de wijken en buurten waar huurwoningen staan. Onderdeel van mijn werk is het signaleren van

zaken waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt. Daarbij proberen mijn collega's en ik in gesprek te komen met bewoners. Een mooi voorbeeld kan zijn dat achter gesloten gordijnen een verhaal kan schuil gaan. Door op een respectvolle manier met mensen te praten, interesse en begrip te tonen, kun je ver komen. Ook bij vervelende situaties, zoals overlast. Juist in bijzondere situaties, zoals de coronatijd kunnen de gemoederen hoog oplopen. Het helpt om goed naar elkaar te luisteren. We stimuleren daarbij vooral dat burens met elkaar in gesprek gaan. Als burens elkaar leren begrijpen en accepteren, ontstaat er rust. Ook creëer je zo ruimte om zaken te delen. Ik merk dat een kort gesprek of huisbezoek vaak al veel kan doen. Dat is heel waardevol. Het gaat uiteindelijk om één ding: dat mensen naar tevredenheid wonen. Dat wij daar een steentje aan mogen bijdragen, motiveert me elke dag weer om de wijk in te gaan.



Daarnaast is het belangrijk om signalen op te pikken uit de buurten, van individuele bewoners, maar ook van bewonerscommissies of buurtcomités. Dat kan gaan over de schoonmaak van complexen, maar ook over een buurtgenoot die niet meer in staat

is zijn tuin goed bij te houden of misschien overlast veroorzaakt. Dat zijn signalen waar wij iets mee kunnen. Al dan niet samen met andere partijen als de sociale wijkteams of welzijnsorganisaties kunnen we ervoor zorgen dat mensen weer op de rit komen en dat problemen opgelost worden. En dat komt de leefbaarheid in de wijk ten goede.

Uiteindelijk proberen we vooral om samen met huurders de woning waarin u woont of de wijk leefbaar te houden. Met elkaar.

Mocht u mij nodig hebben dan kunt u contact

met mij opnemen via a.blijdorp@wooncompagnie.nl. Of via 088 – 1718250. Wilt u rechtstreeks contact met Wooncompagnie? Bel dan met 088 - 1718190

-0-0-0-0-

Wat een prachtige start!!

Wat een prachtige start voor het na-corona tijdperk. Op woensdag 30 juni is men om 9 uur al druk in de weer in “de Kroon.” De vrijwilligers maken de zaal keurig gereed voor de komst van ongeveer 30 gasten. We zitten allemaal 1.50 m van elkaar, de tafels worden keurig gedekt, zelfs een bloemetje op de tafels ontbreekt niet. Verder zien we servetten, bestek, glazen, diverse sausjes, niets ontbreekt.

Om kwart over 2 is het reeds druk, wat zijn de ouderen onder ons, toch altijd goed op tijd. Allen hebben we de handen ontsmet en Yntze heeft de eigen bijdrage ontvangen. De troubadour, Hans van Gorp staat in de hoek bij het scherm te zingen, dit in een poging om boven het gekakel van de aanwezigen uit te komen. Hans stelt zich voor en blijkt helemaal uit Brabant te komen.

Rene opent de bijeenkomst. Hij stelt, dat dit een nieuw begin is na de corona pandemie. We willen wel, dat iedereen gevaccineerd is en we blijven voorzichtig. Zoals we zien, hebben de dames alles perfect voorbereid. Hiermee is de bijeenkomst geopend en worden we allen van koffie/thee voorzien met een versnapering. Henk Huizenga en Nico Wagenaar zijn de koks en zijn er echt op gekleed. Voorts zie ik Marjan, Frouke, Ge, Hannie, Sjanet, Nadia, Dirkje en Ans achter de balie aan het werk.

Spoedig wordt er een voorafje rond gebracht bestaande uit een schijf meloen en ham om een stukje meloen. Het is dan even rustiger, want als poesjes muizen mauwen ze niet. Er wordt hierna een drankje naar keuze gereserveerd en we krijgen een slaatje. Intussen zijn Henk en Nico aan het bakken en komt er voor allen een hamburger. Ook is er stokbrood, kruidenboter enz. op tafel gezet. Een

kwartier later komen de procureurlapjes. Alles is prima gebakken. Onder het zingen van veel bekende liedjes door Hans krijgen we een fruithapje. Ook mogen we verzoeknummers opgeven. Hans blijkt heel veel liedjes te kennen. Ook wandelt hij nu regelmatig tussen de gasten door. Hij begeleidt zichzelf met een elektrische gitaar. De stemming zit er echt in, er zijn zelfs mensen, die luidkeels mee zingen. Voor de derde keer wordt er vlees rondgedeeld en om half 5 volgt er kipsaté met pindasaus. Ook dat is prima. Voor de grootste eters is er nog een kipsaté, doch vrijwel iedereen is verzadigd. Het was Martin van de Velde die namens alle aanwezigen een spontaan dankwoord uitsprak. Samengevat: "Geweldig". Rond 5 uur gaat men opruimen en krijgen we nog ijs met slagroom en vruchten. Het kan niet op!

Aan het eind neemt Rene weer het woord. Hij dankt Hans voor de muziek, overhandigt hem een bloemetje en wenst hem een goede reis naar Brabant. Voorts dankt hij alle vrijwilligers, die deze heerlijke middag mogelijk maakten, we hebben genoten. Dit is een prachtige start voor het na-corona tijdperk. Het is inmiddels half 6. Ik denk, dat we allen tevreden en verzadigd thuis kwamen. De vrijwilligers rest nog veel werk. Dank voor alles, wat jullie deden.

D.S.

Eet smakelijk

Eet smakelijk. Tja, voor de niet Chinezen onder ons, dat is wat de Chinese tekens op de collage betekenen. En dat dat gelukt is kunt u uit onderstaand verhaaltje opmaken. Het is 23 juli en de SVK gaat chinees eten. Wanneer ik om 16.00 de zaal betreed zijn de tafels gezellig gedekt en de eerste gasten komen al binnen. De tafels staan zo gerangschikt dat zij in de vorm van een grote M staan. De drie poten wijzen naar de muur waaraan ons TV-scherm en haaks op die drie poten staat dan nog een lange tafel die de letter m voltooit. Onder het TV-scherm staat een lange tafel waarop straks het buffet moet komen. Er worden 37 gasten verwacht en daarbij dan nog de 7 vrijwilligers opgeteld, dat geeft een heel gezelschap. Om kwart over vier verschijnt er een grote auto waarin al de bakken met het chinees eten. De twee bezor-

gers geholpen door de vrijwilligers verdelen de warmhoud-toestellen met daarop de bakken met het eten over de tafel. Wat een pracht gezicht al die heerlijke gerechten. En wat denk je van de geuren die er af komen? Er komen bordjes bij te staan waarop de namen van de gerechten. Uw verslaggever heeft er helemaal geen verstand van maar leest de namen zoals: Ko lo Kai (kip in zoetzure saus), kip kerry, foe yong hai (omelet met kip, glutenvrij!) waarbij dan bekers met foe yong hai-saus, pisang goreng (gebakken banaan), babi ketjap (varkensvlees, glutenvrij!), Een enorme bak met nasi en een enorme bak met bami. Geweldig, wat een eten!! En dan nog twee soorten kroepoek. Aan het begin van het buffet staan de borden en het bestek.

Rene had met zichzelf afgesproken vandaag niets te doen en zich als gast te gedragen, maar ja, Hij opent het eetfeest met iedereen hartelijk welkom te heten en deelt mede dat de kosten van dit feest worden gedragen door het Oranjefonds, waarop applaus. Onze pianist Jan van Schoor is ook duidelijk aanwezig. Heel gezellig. Er zal eerst een drankje worden geserveerd en dan kan er worden losgebarsten... nou ja.. Achter de bar zijn de vrijwilligers druk aan het werk met de glazen. Wanneer iedereen is voorzien van een wijntje, biertje of frisdrank brengt Ge de toast uit dat we weer met z'n allen mogen genieten. Zij vraagt ook nog even om stilte voor diegenen die daar behoefte aan hebben. Onze Nico zal als dirigent optreden om aan te geven welke tafel als eerste naar het buffet mag gaan zodat het geen dringpartij (dus geen drinkpartij) zal worden. Zo gezegd zo gedaan! Het is in een oogwenk een gezellige drukte. Aan de ene kant van de tafel de vrijwilligers die opscheppen en aan de andere kant het defilé van de gasten met hun borden. Ik begeef mij daar al fotograferend tussen door en merk dat ik begin te kwijlen. Waar zou dat nu weer van komen. Zal de leeftijd wel zijn. Naar gelang steeds meer tafels aan de beurt zijn geweest wordt het steeds stiller in de zaal. Het eten is heerlijk warm en... zeer smakelijk. Na enige tijd zie je hoe hier en daar mensen voor een tweede rondje gaan. Teken dat het goed smaakt. Frouke en de anderen lopen langs de tafels om te informeren of dit inderdaad het geval is. Om een uur of half zes neemt het geluid in de zaal weer een beetje toe. De gesprekken komen weer op gang. Je behoort immers niet met je mond



vol te spreken. Er wordt hier en daar wat meer achterover gehangen en soms hoor je een diepe zucht. Onze sommelier Henk gaat nog eens rond met de drankjes.

Om kwart over zes, als ogenschijnlijk iedereen verzadigd is, nodigt Ge ons uit nog wat te eten, maar de animo blijkt niet groot. Zij kondigt aan dat er eerst opgeruimd gaat worden en dan is er nog koffie en wat lekkers toe.

Dan is het moment daar dat Rene de microfoon weer grijpt en na enig conflict met dit instrument spreekt hij de wijze woorden: "We gaan stoppen!"

Hij hoopt dat iedereen een fijne maaltijd heeft gehad en hij bedankt onze concertmeester en noemt dan met naam nog alle vrijwilligers die dit feest mogelijk gemaakt hebben. Nico, Ans, Frouke, Ge, Hannie, Henk en Dirkje... weer enorm bedankt! Het was geweldig. De zaal reageert met applaus en begint dan onder begeleiding van de piano spontaan met het zingen van: "Het is mooi geweest! En dat was het ook!"

H.T.

-o-o-o-o-

Ik verschoot er wel even van



Ik ben in gesprek met Piet Braaksma. Piet en ik kennen elkaar al vanaf dat onze kinderen op de basisschool zaten. Tijdens koffiedrinken deze week vernam ik dat Piet

een onderscheiding ten deel was gevallen, dus een afspraak gemaakt. Op een vrijdagmorgen, eind juni, druk ik op de bel en ik wordt door Piet hartelijk welkom geheten. Na een kort inleidend gesprek informeer ik naar de onderscheiding die hem was toebedeeld. Tja.. daar hangt ie en Piet wijst naar de K.N.V.B.-oorkonde aan de muur. Ik heb er ook een zilveren speld bij gekregen. Hij pakt een mooi zwart doosje van de tafel en toont mij het sieraad. Mooi hoor!

Piet is oktober 1943 geboren op de boerderij



aan de Praamweg. I.v.m. ziekte van de vader was hij vrij vroeg zelfstandig en op zijn 22e jaar was hij volledig boer met een veehouderij en akkerbouw. In 2003 verbrandde de boerderij. "Ik moest toen nog vijf jaar boeren voor ik met pensioen zou gaan. Met mijn zoon Arno sprak ik af dat ik een huis in het dorp zou zoeken en dat hij dan bij de nieuwbouw het huis naar zijn zin kon laten herbouwen. Dat was prima maar.... Toen de vijf jaar om waren werd Arno erg ziek. Hij kreeg met 38 jaar 3 omleidingen. Toen hebben we besloten alles maar te verkopen. Arno is toen naar Duitsland gegaan en maakt het goed. Wij kwamen terecht op de Leeuwetand 12 waar ik nog woon. Mijn vrouw is in 2018 overleden."

Piet, vertel eens wat meer over die oorkonde en die speld, want van voetballen weet ik niets. Nou, dat doet hij. Enthousiast vertelt hij over zijn voetballevens.

"Vanaf mijn 12e jaar heb ik bij C.V. Wieringermeer gevoetbald. In 1987, na een jaar opleiding begon ik met fluiten als scheidsrechter bij de K.N.V.B. Het eerste jaar voor de jeugd en toen 5 jaar bij de senioren. Tijdens het fluiten voor de jeugd wordt je dan geobserveerd en over je gerapporteerd, om te kijken of je het wel goed doet. Na die 5 jaar voor de senioren besepte ik toch dat mijn hart meer bij de jeugd lag en ben ik weer als jeugdscheidsrechter gaan draaien. Ik floot met veel plezier bij alle jeugdcategorieën over de hele breedte van de afdelingen en divisies. Vooral bij de hoofdklasse en de eerste klas speelde we wedstrijden tegen clubs zoals Ajax, Utrecht, Volendam, Hollandia enz. Dit allemaal tot 7 juni 2020, toen kwam Corona. In augustus 2020 heb ik de K.N.V.B. gebeld met de mededeling dat ik i.v.m. leeftijd en

conditie helemaal ging stoppen. Wanneer iemand stopt bij de K.N.V.B. heeft men de gewoonte om eens per jaar een avond te organiseren voor het uitdelen van onderscheidingen. Dit gebeurde dan in Zeist of Amsterdam. Maar ook hier was Corona spelbreker. Toen stond vorige week ineens een, volgens mij noemen ze dat bij de K.N.V.B., een ambassadeur voor de deur. Dat rijmt. Ik verschoot er wel even van... Ik vond het heel leuk en we hebben wel een anderhalf uur gepraat. Na het overlijden van mijn vrouw kende ik natuurlijk een slechte tijd. Op een



gegeven moment werd ik aangemoedigd eens koffie te gaan drinken op de Kroon en dat heb ik gedaan. Na een paar keer kreeg ik toen het gevoel dat ik om me niet als een parasiet te voelen lid moest worden van de S.V.K. en sinds twee jaar ben ik dus lid. Ik doe het laatste jaar ook vrijwilligerswerk en haal elke week samen met Ge de boodschappen voor het winkeltje. Ook voor oudere mensen die zelf niet naar een winkel kunnen. Erg leuk en dankbaar werk. Ik heb het naar mijn zin! Aldus Piet Braaksma

H.T.

Konijnen

Er was eens een wit konijn
Dat o zo graag pikzwart wou zijn.
Ook was er een zo zwart als git.
die dacht waarom ben ik niet wit.

Nou ja, u weet hoe dat soms gaat.
Zij raakten samen aan de praat
En waren beide niet tevreden
"We hebben nu genoeg geleden"

We ruilen (vraagje kan dat wel?)
Zo spoedig mogelijk van vel
En leven dan gelukkig voort
zoals dat bij konijnen hoort.



De zwarte dacht "dan ben ik blij!
Zegt niemand meer roetmop tegen mij"
De witte slaakte vreugdekreten
Nooit zou hij meer bleekscheet heten

Maar beiden hadden zich vergist
want wel werd hun kleur uitgewist
Maar in hun aard was niets geruild
daar lag vooroordeel ingekuild.

De les die daaruit valt te trekken
zal ik nu maar niet langer rekken.
Het gaat niet om de kleur van 't vel,
maar om de geest, begrijp je wel.

H.W. Koopman

-0-0-0-0-



Even kennis maken

Op verzoek van de redactie van de Kroonbode een kort verslag over mijn achtergrond. Geboren in Heerlen,

Limburg op 12-08-'43.
01-08-'60 ben ik naar de Kon. Marine gegaan, alle opleidingen gedaan en toen naar de OZD in de Waalhaven in Rotterdam. In 1962 OZD in Den Helder. Tot mijn 40ste jaar heb ik gevaren op de onderzeeboten. In 1995

volgde er leeftijd ontslag bij de Kon. Marine, terug naar Limburg. In 1996 naar Indonesië. Ik wilde graag weten waar mijn vrouw geboren was en opgegroeid. Daarna nog 3 maal naar Java geweest. Tussen door hebben we 10 jaar overwinterd van september tot maart in Spanje, Santa Pola. In 2014 terug naar Den Helder omdat de kinderen in de Kop van Noord Holland wonen. Dan in 2021 naar Middenmeer Kroonwaard 55. Dicht bij mijn dochter.

Met vriendelijke groet, Jan v.d. Scheur.

-0-0-0-0-

Pannenkoeken eten in “de Kroon.”

Op donderdag 15 juli zijn de vrijwilligers ongetwijfeld weer al vroeg aan het werk gegaan. Toen wij om kwart voor 12 de zaal betraden, was er voor 20 personen keurig gedekt. Henk en Dirkje waren druk aan het bakken, terwijl er reeds een stapel pannenkoeken klaar waren. Ge, Ans en Frouke zitten in de startblokken om te beginnen met bedienen. Even later zijn alle stoelen bezet.

Ge opent het eetfestijn met allen hartelijk welkom te heten en deelt mee, dat de pannenkoeken klaar zijn, zodat er begonnen wordt met het opdienen. Eerst nog een ogenblik stilte. Ze wenst ons allen smakelijk eten. Frouke en Ans komen langs met de eerste ronde. Het zijn pannenkoeken naturel. Er staat stroop en suiker voor de liefhebbers. Het lijkt wel of sommige mensen uitgehongerd zijn, ze eten in het tempo van een boer, die midden in de oogst regen verwacht!! Hierna komen er spekpannenkoeken. Ook die smaken prima.

Er is een overvloed, men kan zo veel eten als men wil en alsof dit nog niet genoeg is, komt er hierna nog een lekker toetje. Om half twee zijn we allen verzadigd, waarna een van de gasten Henk, Dirkje, Ge, Ans en Frouke hartelijk dankt voor het vele werk, wat zij weer verzet hebben om deze gezellige bijeenkomst mogelijk te maken.

Het was weer goed voor elkaar, dank voor dit alles, immers, hiermee zijn weer een aantal mensen in deze stille tijd gezellig bijeen geweest.

D.S.



70-plus..... bewegen dus!!!

“Eten en bewegen in balans
geeft gezondheid meer kans“

Heeft u steeds meer moeite met traplopen,
opstaan uit de stoel of een rondje wandelen
en merkt u dat uw balans minder wordt?
Geef u dan nu op voor deze training!
De training wordt gegeven door Marlou van
der Lee, fysiotherapeut en de voedingsadvie-
zen door Roos Klaver, diëtist.

U leert hoe u langer fit kan blijven en dit
betekent langer zelfredzaam!!

Wat hebben we te bieden:

- Bij aanvang vindt er een intake en meting
plaats zowel door de diëtist als door de fysio-
therapeut
- Training in kleine groepjes, samen trainen,
sociaal aspect
- 2 trainingen gericht op het voorkomen van
vallen
- 10 fitheidstrainingen in de vorm van sport
en spel van 1 uur
- Elke week een voedingsrecept bij de trai-
ning
- Eindmeting van diëtist en fysiotherapeut
- Een voorlichting over voeding aansluitend
aan de training
- De training is in de Eme Kadijkzaal.

De datum en tijd wordt nog bekend gemaakt.
Start is medio oktober.

Het programma wordt mede mogelijk ge-
maakt door de LSBO. Voor informatie en het
opgeven voor de training kunt u terecht bij:
Marlou van der Lee (fysio): marlou@fy-
sio-niedorp.nl, tel.: 0226-413087 Bert Olthof
(Activiteitenveriging de Meerpaal): a.t.olt-
hof@quicknet.nl, tel.: 0227-502083.

-0-0-0-0-

Gezellig Koffiedrinken

Zondag 12 en zondag 26 september is er
weer koffie drinken op de zondagmorgen
We starten om 11 uur met de koffie en om
+/_ 12.00 uur met een borreltje en een hapje
Dus mensen kom eens gezellig langs, want
hoe meer zielen hoe meer vreugd

groetjes van,
Henk en Dirkje

Koersballen

Op 7 september willen we, als er voldoende
animo voor is weer starten met het koersbal-
len. Voor iedereen, die niet weet wat koers-
ballen inhoudt, wil ik hier even een kleine
uitleg geven

Koersballen is een mengeling van jeu de
boules, kegelen en bowlen. We spelen
koersbal in de zaal van Kroonwaard.
Elke keer komen er twee spelers aan de beurt
welke tegen elkaar spelen. Op een lange
groene mat wordt een klein wit balletje ge-
gooid door een van de twee spelers. Nu is het
de bedoeling, dat de twee spelers hun bal zo
dicht mogelijk bij het witte balletje proberen
te krijgen. Omdat de ballen waarmee gegooid
wordt, plat van model zijn, krijgen ze op het
einde van de worp een draai naar rechts of
links. Dat is dus de koers, die de bal neemt.
Natuurlijk zijn er meerdere regels, maar die
leren we je graag. Na een paar keer oefe-
nen zal je merken, dat het een heel leuk spel
is, waar je niet erg moe van wordt en geen
bijzondere gave hoeft te hebben om met veel
plezier hieraan deel te nemen.

Zonder verdere verplichting zou ik willen
zeggen: Kom op dinsdagochtend eens een
keer kijken of het wat voor je is.

Je kunt je nu ook alvast aanmelden bij:

Anne van der Putten
Tel 0227 820873.

-0-0-0-0-



13 augustus 2021

Foestelijk vis eten in "de Kroon"



September 2021

Horizontaal 1 elektriciteitsdraad 5 omver rijden 11 rivier in Duitsland 12 gerechtelijk vooronderzoek 14 bewoner van een werelddeel 16 sober 18 vogel 20 lidwoord 21 uiting van kou 22 logé 23 straat 24 met ingang van 25 opstandig persoon 27 durende vijandschap 29 hoedanigheid 30 grondlegger van het historisch materialisme 32 onvriendelijk 33 Europese hoofdstad 36 rivierarm 37 slok 39 slijpe 40 mening 42 liedje 43 hinderlijk kind 46 insect 47 zacht 48 platte steen 50 Bijbeldeel (afk.) 51 voldoende gekookt 52 lastdier met koppige reputatie 54 noordoost 55 kalmte 56 huishoudelijk artikel 58 oostnoordoost 59 maagafdeling bij herkauwers 61 opspringend vochtdeeltje 62 mededingster 64 schittering 65 gelige kleur 66 regelmatig afwisselende beweging 68 klinkende klap 70 vette deel van melk 71 slot 73 krachteloos 75 flink 77 dicht bij elkaar 80 uitroep van benauwdheid 81 ongedierte 82 aangezichtsbehering 83 rondhout 84 oosterlengte 85 Scandinavische



vrouw 87 roofdier 89 bezinning 91 lers Republikeins Leger 93 streep vanwaar men moet werpen 94 doven 95 behaalde punten **Verticaal** 1 glas jenever 2 hoofd van een abdij 3 grijsbruin 4 laatstgenoemde 5 eveneens 6 kortgeknipt haar 7 metaal 8 directeur 9 en anderen 10 dichterbij 11 menselijke vrucht 13 zonder olieproducten 15 danig 17 klankweerkaatsing 19 still 24 christelijk feest 26 waarde 28 trance 29 bericht in de krant 31 sierplant 34 ondeugend kind 35 ongeveer 38 vogelverblijf 41 geestelijke 42 vervuilde mist 44 gevat 45 leesteken 47 hijswerktuig 49 jong takje 51 feestkleding 53 praten 57 roofdiertje 58 het nemen van een foto 60 planten langs de weg 61 vruchtennat 62 rommel 63 op grote afstand 67 mislukking 69 Eerste Kamer 72 katholiek sacrament 74 enfin 76 deel van het gezicht 78 reclamefilm 79 met het bedoelde 81 naad 85 keurig 86 sinus 88 lof 90 kadastraal inkomen 92 verbrandingsrest

W	52	6	90	16	71	56	40	57
5	85	61	4	7	75	26	43	92
8	47	88	27	94	59	49	9	32





Historisch Genootschap
Wieringermeer

www.wieringermeergeschiedenis.nl



BAKKERIJ SLIJKERMAN

We houden van ons vak

Schagen - Middenmeer - Wieringerwerf - 't Zand

zelf OP *maakmode*
DE KAMER

Stoffen. Handwerk. Wol en Fourituren

Gordijnen op maat gemaakt.

Gratis advies, evt. bij u thuis.

Naai en lockmachines, Daglicht(soupe) lampen,

Onder- nacht- en beenmode .

Bent u slecht ter been dan komen we bij u thuis!

Open ma. 13.30 - 17.00, di. t/m vr. 09.00 - 17.00 en za. 09.00 - 16.00

Brugstraat 23, Middenmeer. tel: 0227 -501717

Bezoek ook eens onze website met webwinkel:

www.deopkamer.nl

info@deopkamer.nl

Fysiotherapie
Middenmeer

Tel: (0227) 50 12 83 • www.fysiotherapiemiddenmeer.nl

Een onvergetelijke middag in Ethiopië



Het is 4 april 1961 en we liggen met het ss Lindekerk in de haven van Massaua (Ethiopië). We zijn op 26 december vanuit Rotterdam vertrokken voor een reis naar de Perzische Golf en nu dus weer op de terugweg. Om 1 uur was ik, leerling stuurman, vrij van werk en ging ik samen met de 4e stuurman Castien en de assistent scheepswerktuigkundige Jan Tin de wal op. Massaua is echt een oosterse stad, compleet met moskeeën en minaretten. Het enige verschil met de Perzische Golf is dat je hier alleen maar donkere mensen ziet. De mannen zijn enorm groot (Nubiërs) en de vrouwen een mooi mengsel van lokaal en Italiaans. Als blanke val je hier dus wel op. Na een poosje slenteren was de stad al gauw bekeken. De 4e stuurman stelde voor om ergens iets te gaan drinken, maar ik zag in de verte de blauwe silhouetten van de bergen en vlakbij een soort autobus, maar dan op rails. Sorry stuur, ik voel er meer voor om een ritje te maken, ik heb geld genoeg bij me.

Dus we namen afscheid en ik stapte in het éénwaggonige treintje. Om twee uur precies zette het zich in beweging, waar naar toe wist ik nog niet. Na een half uurtje werd ik aangesproken door een soort conducteur en deze sprak en verstond gelukkig enkele Engelse woorden en gebarentaal. Uit zijn woorden en gebaren begreep ik de vraag "Waar wilt u naar toe?" In het Engels, eveneens aangevuld met gebaren probeerde ik hem duidelijk te maken dat ik graag een uurtje wilde meerijden, ergens rondkijken en dan weer een treintje terug nemen°. Hij bleek het te

begrijpen want hij maakte mij resoluut duidelijk van "Dat gaat niet. .. we gaan pas morgen terug." Aha, dat was even slikken en schrikken. De Lindekerk zou namelijk komende nacht naar Port Said vertrekken. Intussen maakte het vlakke kustland plaats voor lage kale heuvels en in de verte zag ik, evenwijdig aan onze rijrichting, een soort kabelbaan met ertsbakken die ook landinwaarts ging. Hier en daar een boom en al spoedig maakten de lage heuvels plaats voor hogere heuvels. Het landschap werd steeds steiler en woester. Het treintje denderde langs ravijnen en uitgedroogde rivierbeddingen (wadi's), over viaducten en door vele tunnels. De bergen werden nog hoger en nog woester. Wat mij ineens opviel was dat op elke hoek van het treintje een hoek was uitgespaard met een soort zitting en elke zitting was bezet door een soldaat met het geweer op de knieën. Mijn gedachten keerden weer terug naar het probleem van de terugreis.



Ik zag mijn geest en de rest al door de woestijn dwalen bij eventueel vertrek van de Lindekerk zonder mij. Ik keek de coupé nog

eens rond. Er zaten een twintigtal mensen waarvan twee blanke meisjes, akomstig uit Washington en een Japans meisje. De Amerikaanse meisjes waren op weg naar familie in Asmara, dat de eindhalte van dit treintje bleek te zijn. Verder zaten er enkele herders in hun typische lange witte gewaden, punt-sik en herdersstaf. Tevens een paar gewone (gitzwarte) burgers waaronder een moeder, die gewoon met ontblootte borsten tussen al die mannen zat. Een heel klein negerkindje had ieders aandacht, vooral om er alle vliegen vandaan te houden. Ik vroeg het Japanse meisje, dat de lokale taal een beetje bleek te beheersen (Een mengsel van Nubisch en Italiaans) of zij een beetje voor tolk wilde spelen omdat het gesprek met de conducteur zeer moeizaam ging.



Het bleek dat de tocht naar Asmara vier uur duurde. Dan zouden we daar pas om zes uur in de middag zijn en uit wat ik toen begreep, bleken er maar twee treinen per dag te gaan. Ik keek weer naar buiten en dacht na. Vervolgens wisselde ik een soort wanhopige blik met de meisjes. We stikten alle vier van de lol om de situatie. Tegen de woeste rotsen kleefde hier en daar een negerkraal en ver beneden ons in de dalen, zag ik grote kuddes rendieren grazen. Hier en daar kleine waterstroompjes waar de dieren hun dorst lesten. Ineens schoot me een mogelijkheid te binnen waar ik nog niet eerder aan gedacht had. Ziende dat de treinbaan maar een baans was en veronderstellend dat de trein uit Massau op dezelfde tijd vertrokken was als dit treintje, dan moest er toch ergens halverwege de rit een mogelijkheid zijn dat de treinen elkaar konden passeren.

Ik besprak deze brainwave met de meisjes en deze gingen met handen en voeten met de

conductor in conclaaf om e.e.a. duidelijk te maken. De trein steeg al hoger en hoger en af en toe was hij aan beide zijden door hoge rotswanden omgeven, begroeid met wilde formaties planten van allerlei kleur. Wat een prachtit! Diverse vogels vlogen verschrikt op en toonden hun meest mooie verenpracht. Heel hoog zag ik enkele gieren die hun rondjes draaiden. Dan komen we op een enonne hoogvlakte. In de verte graast een enorme kudde geiten waarvan het wit en zwart scherp tegen het groen afsteken.

Duizenden en duizenden zwerfstenen liggen over het landschap verspreid. Soms maakt de trein een scherpe bocht om enkele rotsformaties, verdwijnt in een tunnel om even later weer langs de steile oever van een wadi voort te snellen. Deng deng, deng deng, al verder van Massaua, al dichter naar Asmara. Bijna twee uur waren we al onderweg en...

Hoera... Ik blijk goed gedacht te hebben. Na nog weer nieuwe gesprekken met de conducteur begrijp ik nu dat inderdaad halverwege het traject bij een negerkraal met de naam Ghinda ons treintje moest wachten tot het tegenkomende treintje gepasseerd was. Maar het was natuurlijk voor mij nog niet zeker of dat andere treintje ook zou stoppen. Een groot gedeelte van mijn spanning zakte weg, hoewel, spannend bleef het! Ik kon mijn aandacht weer wat meer aan het landschap weiden.

Af en toe stond er vlak bij de rails een kleine takkenhut waarvoor een eenzame herder op zijn staf stond te leunen, terwijl enkele kleine koebeestjes en wat kamelen zich te goed deden aan het weinige hier nog aanwezige groen. De herder zwaait en de soldaten hangen uit de raampjes en roepen lachend iets naar de man. Ineens komt de vraag bij me op van "Waarom zijn die soldaten hier eigenlijk op dit treintje? Ik stel de vraag aan de meisjes en deze weten te vertellen dat dit i.v.m. treinrovers is. Weer naar buiten kijkend moet ik toegeven dat deze omgeving mij daartoe zeer geschikt lijkt. Na gestopt te hebben bij enkele kleine negerkralen, waar de mannen lui in het zonnetje lagen te stoven en de vrouwen water sjouwden of in groepjes voor hun takkenhutten stonden te babbelen, naderden we het hiervoor genoemde Chinda, een nog onooglijker bosje hutten met een wachthuisje.

Het is precies vier uur en gelijktijdig komt het treintje van de andere kant en... stopt om de soldaten uit te wisselen. Ik neem afscheid van de dames en op de terugweg geniet ik nog eens twee uur achter elkaar uitgebreid van het landschap. Deze keer zonder spanning. Een onvergetelijke middag. Een onvergetelijke reis!

H.T

-0-0-0-0

De moppentrommel



“Dokter, ik geloof dat mijn man ernstig ziek is. Soms zit ik uren tegen hem te praten en dan blijkt dat hij er geen woord van heeft gehoord”

“O, maar dat is geen ziekte mevrouw, dat is een gave”.

Moeder: Waarom trek je zulke lelijke gezichten tegen die aap?

Zoontje: Hij is er mee begonnen

Rechter: Waarom bleef u niet staan toen de politie riep “Halt of ik schiet”?

Verdachte: Ik moest van mijn vrouw om half tien thuis zijn.

Vandaag toch maar onze zomervakantie geboekt. Best lastig in deze tijd, maar we gaan toch maar. Het worden drie weken naar de Gallemiezen. De bedoeling was naar de Filestijnen, maar die waren al vol.

Tot de volgende maand
de Moppentapper

Kroonmenu van de maand



Spinaziesalade met croutons

Ingredienten:

6 aardappelen
1 ei
150 gram doperwtten (diepvries)
2 ribkarbonades
Peper
2 eetlepels vloeibare margarine
1 bosuitje
½ perssinaasappel
1 theelepel mosterd
1 eetlepel olie
1 teentje knoflook
1 (oude) volkoren of bruine boterham
200 gram spinazie.

Bereiding:

Schil de aardappelen en kook ze in een bodempje water in 20 – 25 minuten gaar. Kook het ei hard en laat het afkoelen. Kook de doperwtjes 1 minuut in een bodempje water en laat ze afkoelen.

Bestrooi de karbonades met peper en bak ze in de hete margarine in 12 tot 15 minuten gaar en bruin. Maak het bosuitje schoon en snijd het in smalle ringen. Halveer het ei en neem de dooier eruit. Hak het eiwit fijn. Wrijf de dooier door een zeef. Pers de halve sinaasappel uit. Maak van de eidooier met het sinaasappelsap, de mosterd, de olie en wat peper een sausje. Pel de knoflook en wrijf hiermee het brood in. Snijd het brood in blokjes. Bak de broodblokjes in een droge koekenpan met anti aanbaklaag lichtbruin. Was de spinazie en laat de groente goed uitlekken. Verwijder dikke steeltjes.

Doe de spinazie en de doperwtjes in een slaschaal en schenk het sausje erover. Strooi de uienringetjes, het gehakte eiwit en de croutons over de spinazie. Serveer de karbonades en de aardappelen bij de salade.

Eet smakelijk,
Suzan



Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar:

0227 - 745050

*Met ons sfeervolle uitvaartcentrum
en onze vakbekwame medewerkers
bieden wij u ruime mogelijkheden
voor een persoonlijke invulling.*

uvwm.nl



Wij verzorgen ook uitvaarten voor Monuta.



Alle informatie
direct bij de hand
met onze app!



MEDISCH PEDICURE WIERINGERMEER

Diabetische en Reumatische
cliënten kunnen de behandeling
vergoed krijgen van hun verzekering

Ilse Weber

0227-601425 of 06-10640366

e-mail: emw@quicknet.nl

www.medischpedicureilseweber.nl

Komt ook bij u aan huis !



De Jong Middenmeer

**Accountants en
Belastingadviseurs**

Brugstraat 42a
Postbus 17
1775 ZG Middenmeer

T (0227) 50 19 44

F (0227) 50 19 14

E info@dejong-middenmeer.nl

S www.dejong-middenmeer.nl

Kwaliteit door
Ambachtelijkheid
v.'t RIET
UW SLAGER
Middenmeer
Tel. 0227-501315



de Fysiotherapeut

Fysiotherapie Wieringerwerf

Roberto Weber

Brinkweg 3a
1771 CN Wieringerwerf
Telefoon 0227 - 601584
06 - 54224229
e-mail: fysioweber@gmail.com
www.fysioweber.nl



MEREBOER

UITVAARTZORG

0227 592 087

24 uur per dag bereikbaar

Afscheid nemen met liefde en respect

Koningstraat 37 - 1777 AA Hippolytushoef

info@mereboeruitvaartzorg.nl

www.mereboeruitvaartzorg.nl



Wij zijn gekwalificeerd met het Keurmerk Uitvaartzorg

eye wish laat je zien



Kom langs in de winkel voor
een **Gratis Oogmeting!**

Terpstraat 11, Wieringerwerf

Jaloezieën

Lamellen

Plissé/Duette

Duoroll

Gordijnen

Vitrage

Vouwgordijnen

Relgordijnen

Tapijt

Vinyl

P.V.C.

Laminaat

Kon. Emmaweg 1-3
1774 BE Steebsdorp
0227-681201
06-22077366



Keus uit een grote stalencollectie

Doet & Ontmoet iedere dinsdagmiddag in Kroonwaard

- *Vindt u het leuk eens kennis, en een praatje te maken met anderen?*
- *Zoekt u een maatje om er op uit te gaan?*
- *Heeft u wel eens vragen op het gebied van zorg en welzijn en wonen?*
- *Of vindt u het gewoon gezellig om samen een kop koffie te drinken en een spel te doen?*

Kom dan naar Doet & Ontmoet op dinsdagmiddag in Kroonwaard van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Doet & Ontmoet is een open inloop waar u terecht kunt voor een praatje, een kop koffie en om een leuke ontmoeting te hebben met anderen. Er is genoeg te doen, een ieder kiest zelf voor een spel, om iets creatiefs te doen of wat u maar wilt. We geven met elkaar vorm aan de bijeenkomst en initiatieven zijn van harte welkom. Zo valt er altijd iets te beleven!



Doet & Ontmoet is voor iedereen en voor alle leeftijden. Loop gewoon eens binnen en ervaar zelf hoe verrassend leuk en gezellig deze middagen kunnen zijn.

Wilt u meer weten over **Doet & Ontmoet**? Kom dan op dinsdagmiddag naar Kroonwaard Middenmeer Kroonwaard 1, 1775 BZ Middenmeer.

Thuisabonnement Wonen Plus Welzijn

zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen!

Wonen Plus Welzijn biedt ouderen, gehandicapten en chronisch zieken de mogelijkheid om zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis te blijven wonen. Een thuisabonnement kost € 5,25 per maand, huurders van de Wooncompagnie € 3,25 en Beter Wonen € 4,05. Heeft u interesse neemt u dan contact op met het Servicepunt bij u in de buurt. (alle diensten worden door vrijwilligers uitgevoerd)

Wat kunnen we voor u betekenen?

- *Hulp bij tuinonderhoud*
- *Klusjes in en rond het huis*
- *Vervoer*
- *Boodschappenservice*
- *Medicijnbezorging*
- *Hulp bij persoonlijke administratie (ook belastingopgave invullen)*
- *Computerondersteuning*
- *Hulp bij instellen televisie (telefoon en andere apparatuur)*
- *Informatief huisbezoek*

Wilt u meer weten over de **Doet & Ontmoet** of het **Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn**?

Servicepunt Wieringerwerf Cultuurschuur

Loggersplein 1 1771 CE Wieringerwerf

Tel.: 0227 600079 Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 -12:00 uur

Mail: wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl

